

"IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN, DUS IK DENK
DAT IK HET KAN"

Beste vrijwilligers van Middelburg



**Geschreven door: Lucas Meijs
(Hoogleraar Strategische filantropie en Vrijwilligerswerk, Rotterdam)**

JA ZEGGEN

Het gaat goed met het vrijwilligerswerk: ongeveer 50% van de Nederlanders doet vrijwilligerswerk, soms een paar uur per jaar maar vaker meer dan een halve dag per week! Applaus!

Mensen die geen vrijwilligerswerk doen vergelijk ik met de 'fainting goat': een geit met een erfelijke afwijking die ervoor zorgt dat de geit bij stress omvalt. De nog-nooit-vrijwilliger is een fainting goat: door het ontbreken van het vrijwilligersgen valt deze spontaan flauw als er gevraagd wordt voor vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers daarentegen zeggen ja omdat.....

...ze onversaagd zijn. Deze vrijwilligers volgen een lijfspreuk van Pippi Langkous: "ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan". Geef ze een uitdaging en ze stropen de mouwen op.

... ze navolgers zijn van Jules Deelder. Uitgevoerd in blauw neon hangt in hartje Rotterdam de geweldige spreuk: "De Omgeving van de Mens is de Medemens". Dit zijn de vrijwilligers met oog, oor en hart voor de medemens. Vraag ze, nodig ze uit en ze zullen komen.

...ze superhelden zijn. Als eerste Spiderman: "with great power comes great responsibility". Deze

vrijwilligers stellen hun niet geringe capaciteiten graag beschikbaar: gewoon omdat ze hun talenten hebben gekregen om in te zetten. De tweede is MacGyver: "if you have troubles, I have troubles". Dit zijn de bekende bezige bijen die al ja-zeggen voordat ze gevraagd zijn!

SPIDERMAN OF PIPPI

Vrijwilligers van Middelburg: ik weet niet welke van deze beelden het beste bij u past, maar ik weet zeker dat u ja blijft zeggen.

En die flauw vallende geiten, tja hun verlies zou ik zeggen.